

BREDASCHE



COURANT

ZATURDAG

den 23 SEPTEMBER.

* De Uitgever dezès, verzoekt vriendelijk aan allen, welke Advertentien in ieder eerstvolgende Courant wenschen geplaatst te hebben, dezelve uiterlijk elken Vrijdag, des voormiddags voor 12 uren, op Zegel gesteld, te doen bezorgen.

N E D E R L A N D E N.

BREDA den 22 September. De geruchten, aangaande het springen van het kruidmagazijn te Ostende op den 19 September j.l., worden, helaas! maar al te zeer bevestigd, en eenigen onzer natuurgenooten werd door deze schrikkelijke gebeurtenis, in een oogenblik des tijds, hunnen levensdraad afgesneden. Hoogstvereeerend waren ons de volgende brieven, alhier bij onze stadgenooten uit Ostende ontvangen, en geredelijk aan ons afgestaan, ten einde hiervan gebruik te kunnen maken, waarvoor wij bij dezen onzen dank betuigen.

Extract uit de eerste brief, geschreven dadelijk na de gebeurtenis. „Heden is hier een kruidmagazijn, inhoudende 1300 tonnen kruid, in de lucht gesprongen, wij zijn, *Gode zij dank*, allen zonder ongelukken eraf gekomen, dan alle deuren, vensters en glazen, benevens het dak is geheel weg. — Men kent het getal der omgekomenen nog niet.

Ik schrijf dit alleen in den allergrootsten haast om u gerust te stellen.”

In den anderen brief, laatstleden donderdag alhier ontvangen, leest men betrekkelijk den ramp op dinsdag te Ostende bejegend, het volgende.

» Den 19 September, des morgens ten 10 ure 5 minuten is het kruidmagazijn, staande aan de nieuwe kazerne alhier ter stede in de lucht gesprongen. Door welke oorzaak zulks geschied is, weet men tot heden met geene zekerheid te zeggen, zoo min als het getal der genen die slagtoffers van dezen ramp zijn geworden; terwijl men van de militairen, zoo wel artillerie als infanterie, welke in het magazijn werkzaam waren, tot nu toe slechts eenigen vermisten, men wil, dat er ook maar weinige burgers dien ten gevolgen zouden zijn omgekomen. Een groot gedeelte der huizen is geheel ingestort, terwijl meest alle min of meer beschadigd zijn geworden.”

Uit Antwerpen berigt men nog het volgende

Een verschrikkelijk ongeluk heeft de stad Ostende ten uiterste ontroerd. Gisteren den 19, des morgens om tien uren, kondigde een ontzettend geweld de uitharsting van een kruid magazijn aan, waarin kanonnières werkzaam waren, welke, zoo men zegt, ten getalle van twintig omgekomen zijn. De brieven welke van dit droevige onheil gewagen, komen ten aanzien van deszelfs gevolgen niet overeen. In den eene wordt gezegd, dat het kwartier genaamd de *nieuwe Stad*, en de omstreken van het dok ontzettend veel geleden hebben, alsmede dat het getal der dooden en gekwetsten er aanmerkelijk wezen moet. Een andere brief meldt dat 200 gekwetsten naar het hospitaal gebracht zijn, dat men de ontroering zelfs gewaar geworden is, op die plaatsen, die zeer verre van daar verwijderd zijn, en dat alle de glazen gebroken waren. Al deze brieven spraken van dat onheil, op eenen zeer smertelijke toon. Ondertusschen meldt een der eerste huizen van Ostende, dat de schrik de berigten betrekkelijk dit ongeluk niet weinig overdreven heeft, en dat het getal der genen die de slagtoffers van hetzelfde geworden zijn, slechts gering is; met vreugde vermelden wij dit laatste en zien met verlangen de nadere berigten te ontmoeten.

Wij hebben geene particuliere berigten heden uit Groningen, doch volgens onderscheidene nienwspapieren is het aldaar zeer ongunstig gesteld, waarvan de volgende kennisgevingen van de Heeren Burgemeester en Wethouders, der Stad Groningen, op nieuw ten bewijze strekken.

GRONINGEN den 19 September. Burgemeester en Wethouders hebben heden doen afkondigen, dat uit hoofde van de ter dezer stede heerschende ziekte, waardoor een groot aantal der ingezetenen aangetast is geworden, er geene Kermis alhier zal gehouden worden. De gene welke reeds voor de standplaats geld betaald hebben, zullen hetzelfde terug ontvangen.

Eene tweede Kennisgeving van Heeren Burgemeester en Wethouders, luidt als volgt:

» Gezien hebbende de missive van Plaatselijke Commissie van Geneeskundig Toezicht te dezer stede, gedagteekend den 14 September 1826, houdende eene voordragt, dat er alhier thans eene groote onevenredigheid bestaat tusschen het getal der Zieken en dat van de praktiserende Geneesheeren; — dat het gevolg hiervan is, dat vele Zieken van geneeskundig toezicht en hulp verstoken blijven, en alzoo middelijker wijze niet zoo zeer door het gewigt en de kracht der ziekte, als wel wegens gebrek aan toezicht en hulp bezwijken; — dat het over zulks eene van de dringendste behoeften bij de thans heerschende ziekte is, om een grooter getal van praktiserende Geneesheeren te hebben;

» Willende, zoo veel mogelijk, in dit gebrek voorzien,

» Hebben mitsdien goedgevonden de elders aan minder door ziekten gedrukte plaatsen, gevestigde geneesheeren bij deze uit te noodigen, om zich naar herwaarts te begeven, ten einde de alhier ter stede van genoegzame hulp ontbloote lijders, voor zekeren tijd, tegen genot van een maandelijksch honorarium van een honderd guldens, met hunnen raad en hulp bij te staan en alzoo mede te werken, om het deerniswaardig lot van zoo velen hunner lijdende natuurgenooten te helpen verzachten.”

BRUSSEL den 17 September. Daar men de heer de Chateaubriant verweten had, dat hij in zijne *Geschiedkundige proeve over de omwentelingen* was afgeweken van de beginselen, welke hij in zijnen *Geest van het Christendom* had aan den dag gelegd, heeft hij, bij eene nadere uitgave zijner werken, de volgende voorrede gevoegd:

» Ik geloof zeer opregtlijk: ik zou morgen om mijn geloof met een vasten tred naar het schavot gaan.

» Ik ontken geen jota van hetgeen ik in den *Geest des Christendoms* geschreven heb; nimmer zal een woord mijnen mond, een regel mijne pen ontglippen, die strijdig zou zijn met de gevoelens, welke ik sinds twintig jaren beleden heb.

Zie daar wat ik ben. Zie hier wat ik niet ben:

» Ik ben geen christen krachtens patent als handelaar in de godsdienst; ik heb geen ander brevet dan mijne doop-cedel. Ik behoor tot de algemeene, natuurlijke en openbare maatschappij van alle menschen, die sinds de schepping, over de geheele aarde zich verstaan hebben om God te bidden.

» Ik drijf geen handwerk en koopmanschap met mijne gevoelens. Van alles onafhankelijk, sterk in God, ben ik een Christen, zonder van mijne zwakheden onkundig te zijn, zonder mij tot voorbeeld te stellen, zonder vervolger, inquisiteur, of aanbrenger te zijn, zonder mijne broeders te bespieden of mijnen naasten te belasten.

» Ik ben geen als een christen vermomd ongeloovige die de godsdienst slechts als een nuttigen breidel voor het volk aangevee. Ik verklaar het Evangelie niet ten profijte van het despotismus, maar ten behoeve van den rampspoed.

» Zoo ik geen christen was, zou ik mij de moeite niet geven het te schijnen: alle dwang knelt mij, elk masker benaauwt mij, bij het tweede woord, zou mijne inborst zich verheffen en ik zou mij verraden. Ik hecht te weinig aan het leven om mij te vermoeijen met het achter bedrog te beveiligen.

» Zich in alles te gedragen naar den hooger en zachtmoedigen geest van het Evangelie, met den tijd mede te gaan, de vrijheid door het gezag der godsdienst te onderschragen, gehoorzaamheid aan het charter zoo wel als onderdanigheid jegens den koning te prediken, van den leerstoel af woorden van mededoogen met lijders, van welke godsdienst en uit welk land zij zijn mogen, te doen hooren, het geloof met het vuur der liefde te verwarmen; ziedaar hetgeen, naar mijn oordeel, der geestelijkheid het wettig vermogen, dat zij behoort te bezitten, kan hergeven: langs den tegengestelden weg, is haar ondergang zeker. De maatschappij moet staande blijven door den steun des altaars; maar de sieraden van het altaar moeten naar de eeuwen en naar gelang der vorderingen van menschelijke geest veranderen. Zoo het heiligdom der godheid schoon in de schaduw is, is het in 't licht uog schooner: Het kruis is de standaard der beschaving.

» Ik zal niet eerder ongeloovig worden, dan wanneer men mij zal aangetoond hebben, dat het christendom met de vrijheid onbestaanbaar is; dan zal ik niet langer eene godsdienst voor waar te houden hebben, welke niet de waardigheid van den mensch strijdig is. Hoe zou ik, als van den hemel afkomstig, kunnen beschouwen eene eeredienst, die edele gevoelens verstikken, die den geest kluisteren, die de genie hare vleugels ontnemen, die het licht vervloeken zou, in plaats van het als een middel te meer te bezigen om zich tot de liefde en beschouwing der werken Gods te verheffen? Hoe ongaarne ook, zou ik wel mijnes ondanks moeten erkennen, dat ik mij met hersenschimmen omringde: ik zou met Egypten de tombe naderen, waar ik de rust, maar geenszins het niet dacht te vinden.

» Maar zoo is geenszins de aard der ware godsdienst;

(Het vervolg op den kant van deze blaadz.)

wonderde en ontselde voorman den tijd had dien dol-len wanhopenden stap voor te komen. Waarschijnlijk was de ongelukkige te arm, om zich pistool, kruid, lood, of strop aan te schaffen, ten zij hij wellicht zondeling genoeg heeft willen zijn, om zich van de in Engeland dagelijks voorkomende zelfmoorders, op eene, tot heden toe ongehoorde wijze, te onderscheiden.

Het volgende vinden wij niet onbelangrijk en hopen alzoo onze lezers geen ondienst te doen:

Veel wordt gesproken over het zoogenamde *Centraal Indië*, hetwelk tusschen den 21 en 25sten graad noorder breedte, en van den 73e tot den 80° oostelijke lengte, (Het vervolg op de andere blaadz.)

bij omgekomen. Den volgende dag stond er nog 4 voet water in de huizen en schuren, waardoor de schade nog niet heeft kunnen opgenomen worden.

GRONT-BRITANNIË Londen den 16 September. Zonderlinge zelfmoord. Gepasseerde donderdag had er alhier eene schouwning plaats van het lijk van een onbekend persoon, die zich volgens ingekome berigten, tegen acht uur des morgens met het hoofd zeer bedaad midden in de straat, alwaar eene zwaar beladene steenkolen-wagen, met drie paarden bespannen, langzaam voortreed, voor de wielen had nedergelegd, en zich op deze zoo zondeling als afgrijselijke wijze, de hertenpan had laten verpletteren, alvorens de op niets verdacht zijnde, ver-

het christendom draagt voor mij twee duidelijke kenmerken van zijnen hemelschen oorsprong: door zijne zedelijke strekt het ons uit de magt der driften te verlossen; door zijne staatkunde heeft het de Slavernij afgeschaft. Het is derhalve eene godsdienst der vrijheid; dat is de mijne.”

BRUSSEL den 19 September. Den 16 dezer, op den middag, is een gedeelte van den dijk ter rechterzijde van de Zuid-Willamsvaart, in de nabijheid van het dorp Merbieren, kanton Maseijk, ter lengte van 18 Nederlandsche ellen en tot diepte van 4 voeten onder water, doorgebroken. Ten gevolge van dit ongeval is het dorp overstroomd en zijn de ingezetenen genoodzaakt geweest om van daar te vlugten; gelukkig echter is er niemand

voor de hooge waarde, van hunne Gebouwen, Grondgebieden en Voorrechten.

De jaarlijksche inkomst van *Pittermonsdorf* bedraagt omtrent Guld. 20,000 w. w.

Deze Loreij zal daarenboven bevatten 14,998 *Wintersen* in gereeden gelde, te zamen Guld. 423, 992 w. w.

Bij bevel van Z. M. den Keizer van *Oostenrijk*, moet de trekking *onsederoepelijk geschieden op den 16 October 1826*. De tijsten van de rekking zullen door den ondergeceekende uitgedeeld worden, die insgelijks door de Dagbladen, de nummers zal jaren bekend worden, welke de hoofdprijzen zullen hebben gewonnen.

De prijs eener geregistreerde Actie, volgens het besluit van Z. M. is, met den *Prospectus van 12 Gulden*.